

*Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaar gestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons
gegeven, zo was je hele leven.*

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons betekende, nemen we afscheid van

Mevrouw Martha Joosen

weduwe van de heer Constant Van Dyck

Lid van OKRA

Zij werd geboren te Wuustwezel op 14 mei 1930
en is overleden in revalidatie De Dennen te Malle
op 23 december 2024.

Zij leeft verder in de gedachten van:

Johan en Christianne Voeten - Van Dyck
Roger Van Dyck en † Nancy

haar kinderen

Björn en Anneke Voeten - Goosens
Dave en Sofie Van Staey - Voeten
Imke Van Staey
Tibe Van Staey

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, neven en nichten.
De families Joosen - Van Dyck en Stoffelen - Joosen.

Hartelijk dank aan huisarts P. Marichal, het Wit-Gele Kruis, alsook A.Z. Klina en de revalidatie
De Dennen voor hun inzet en uitmuntende zorgen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartceremonie rond haar urne bij te wonen
in de aula van Afscheidshuys Goossenaerts op **vrijdag 3 januari 2025 om 10.30 uur**.
Samenkomst aldaar, Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel, vanaf 10.00 uur.
Later die dag volgt de asbegroaving bij haar man op de begraafplaats van Wuustwezel.

Rouwadres: Familie Martha Joosen
p/a Afscheidshuys Goossenaerts
Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.